

Een belangrijke mededeeling namens Hare Majesteit de Koningin:

Landgenooten!

Ge weet dat de bevrijding voor de deur staat, ge weet dat onze land-, zee-, en luchtmacht aan schouder aan schouder vecht met onze bondgenooten en daarbij kranig werk verricht. Het is mij bekend, dat onze binnenlandsche strijdkrachten het groote oogenblik, om zich aan te sluiten bij de actie der zegevierende legers met ongeduld afwachten.

Ik wil U thans mededeelen, dat Ik Prins Bernhard benoemd heb tot Bevelhebber der Nederlandsche strijdkrachten onder het opperbevel van Generaal Eisenhower.

Prins Bernhard neemt hierbij de leiding op zich van het gewapend verzet in Nederland.
Tot spoedig weerziens!

Vanavond is te Londen officieel bekend gemaakt:

Het opperbevel der Geallieerde strijdkrachten maakt bekend, dat Z.K.H. Prins Bernhard benoemd is tot Bevelhebber van de Nederl. Binnenl. Strijdkrachten, onder het bevel van Generaal Dwight D. Eisenhower, Opperbevelhebber der Geallieerde Strijdkrachten.

Z.K.H. Prins Bernhard zeide hierna:

Landgenooten!

Vanavond richt ik me tot diegenen onder U, DIE IN HET ONDERGRONDSCH VERZET WERKEN. U hebt nu vier jaren met de grootste offers en ontberingen en met dagelijksche inzet van Uw leven prachtig en bewonderenswaardig werk verricht. Velen Uwer zijn erbij gevallen, zijn door den vijand gepakt en lijden nog vandaag in concentratiekampen.

Ik breng hun mijn eerbiedige hulde! En in naam van Koningin en Vaderland dank ik U allen voor wat U tot nu toe gedaan hebt.

Mijn eigen gevoel voor U is diepe eerbied en respect en trots op Uw prestaties.

Vanaf vandaag heb ik de groote eer om op verzoek van Hare Majesteit over de Nederl. Ondergrondse Strijders, die nu als Binnenlandsche Nederlandsche strijdkrachten erkend zijn, het commando op mij te nemen onder het opperbevel van Generaal Eisenhower.

Ik ben ervan overtuigd, dat U deze gelegenheid van actief deel te kunnen nemen op grotere schaal aan de bevrijding van ons land, met beide handen zult aangrijpen.

Maakt U zoo spoedig mogelijk armbanden gereed, waarvan U de kleur zelf kunt vaststellen, maar waarop in elk geval met duidelijke letters het woord „Oranje” moet staan.

Gebruikt deze echter niet zonder mijn bevel!

Het is van het allergruotste belang voor het succes van de militaire operaties, dat U met de uiterste stiptheid de bevelen, die ik van hieruit zal geven, opvolgt. Dat U zich van iedere spontane actie op eigen initiatief onthoudt.

Ik heb het volste vertrouwen in U allen, dat U zich hieraan zult houden.

En nu volgt mijn eerste bevel!

Onthoudt U onder alle omstandigheden in het enthousiasme van het oogenblik van een vroegtijdige en afzonderlijke actie. Deze zouden U en de militaire operaties compromitteeren.

Houdt U aan de instructies van Uw leiders. Deze zullen van mij hooren, wat U te doen staat.

U zult binnenkort meer hooren.

Wij gaan vooruit met God, voor Koningin en Vaderland!

Mededeeling van den Geallieerden Opperbevelhebber, gedateerd 3 Sept. 1944 en gericht tot het Nederlandsche volk:

Machtige Geallieerde legerafdeelingen vechten nu op Belgisch grondgebied. Daarom worden nu de volgende instructies gericht tot het Nederl. volk:

1e. Probeert NIET tot een algemeenen opstand te komen.

2e. Volgt nauwkeurig de bevelen van Uw leiders op.

Probeert met alle bedekte middelen het vervoersysteem te ontwrichten.

Zorgt ervoor, dat de vijandelijke spoorweg-, waterweg- en wegenverbindingen op alle mogelijke plaatsen in de war worden gebracht.

3e. Gaat voort de administratie van den vijand en zijn handlangers te desorganiseeren.

4e. Verleent alle mogelijke hulp aan leden van de Verzetsbeweging. Helpt hen bij hun werk. Verbergt hen of helpt hen te ontsnappen. Geeft hun als ge dat hebt, voedsel en kleding.

Het uur der bevrijding, waarop Nederland zoo lang gewacht heeft, is nu zeer nabij!

Thans zal iedere vaderlandslievende burger een taak te vervullen hebben. Totdat ge precies instructies dienaangaande van den Opperbevelhebber ontvangt, bewaart orde en discipline!

LEVE NEDERLAND!